

## 1) Indkomne forslag / Landstræf

Udover at vi mødes med ligestillede i forhold til de 5 mødesteder, der nu findes i vores forening. Så synes jeg også, at vi en gang om året kunne arrangere et landstræf, som foreningen kunne finansiere. Så deltagerne kun skal tænke på betaling af transport. Og evt. lidt deltagerbetaling i forhold til mad og drikkevarer.

Jeg tænker, at Odense eller trekantsområdet kunne være det oplagte sted i Danmark pga. den centrale placering. Derudover skulle det være en lørdag, så man også har en fridag / hviledag den næste dag søndag, inden en ny uge starter. Derudover tænker jeg, at det ville være bedst med et forårs- eller sommer-træf. Der hvor folk har mest energi på året.

Hvad indholdet skal være udover at mødes med ligestillede og spise mad sammen, synes jeg, at vi f.eks. kunne spørge vores medlemmer om. F.eks. i facebook-gruppen. Hvilke ønsker folk har. Dog er det vigtigt, at vi har noget "at være sammen om", da det ellers er svært, hvis der kun er fokus på det sociale hele dagen.

Man kunne også inddele folk i forhold til køn og alder eller andre kriterier i forhold til de forskellige aktiviteter. Dog ville vi stadig spise sammen alle sammen til "fest-måltidet" om aftenen. Måske kunne vi bestille noget mad udefra?

Lokalemæssigt er der også en opgave med at finde ud af, hvor det kunne holdes for rimelige penge. Her kunne der også være oplagt at bruge de netværk og kontakter, vi har i forvejen. Måske spørge Landsforeningen Autisme også. Og måske med mulighed for pause-rum også.

Mit indtryk er, at Vinterkonferencerne og Aspergerkonferencen mest har haft fokus på foredragene. Og der ikke har været så meget tid sat af til at lære hinanden at kende. Derfor kan et landstræf dække et behov for at mødes med ligestillede med fokus på det at få nye bekendtskaber og komme ud og møde nye med-aspies / med-autister.

Bestyrelsen er velkommen til at komme med input også. Og så må vi ellers se, hvad der kan arrangeres på sigt.

**Forslagsstiller:** Jimmi Hansen